

DEVELHOF



Gereformeerde kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 24 februari 2021

Aanstaande zondag 28 februari

Aanstaande zondag 28 februari hoopt ds. C. De Rooij bij ons voor te gaan. Het is de 2^e zondag in de 40-dagen tijd, zondag reminiscere, (Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden'). Onlosmakelijk verbonden met Psalm 25: 'Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming; dat onze vijanden ons nooit overheersen. Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt'. en 'Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik; beschaam mij niet'. Gedenken, dat is wat we de Heer vragen, gedenk Uw barmhartigheden. Hierbij moet ik denken aan de verkondiging van afgelopen zondag (zie bijlage) waar de regenboog stond als teken voor de Heer dat Hij nooit meer een zondvloed over deze aarde zou laten komen. Op God kunnen wij vertrouwen, Hij beschaamt nooit, ook al begrijpen wij lang niet alles in wat ons overkomt.

Noach

Zondag 21 februari 2021 heb ik (ds. Eric Matser) gesproken over Noach en de redding die hij bracht in vergelijking tot het verlossingswerk van Jezus Christus. De uitgeschreven preek treft u in de bijlage aan. U kunt die thuis nog eens rustig na lezen. Mocht u vragen hebben over deze preek dan kunt u mij altijd mailen (ds@develhof.nl).

Lief en leed

Dhr. A. de Deugd ('t Anker 34) is gelukkig weer thuis. Dhr. A. Oostdijk (Grasbroek 27) moet worden geopereerd. Hij zal echter nog een paar weken geduld moeten hebben. Gelukkig kan hij de operatie thuis afwachten. Frans en Krijna Vreugdenhil (Plantageweg 37) lagen bij het schrijven van deze rubriek beiden nog in het ziekenhuis. Met Krijna gaat het gelukkig iets beter, de zorgen gaan op het moment van schrijven vooral uit naar Frans.

Moderamen overleg

Iedere twee weken komen we even bij elkaar en bespreken dan zeker het wel en wee in de gemeente. Want wij denken aan u en dat heeft u misschien deze week wel gemerkt. De narcissen zijn nog helemaal in knop en staan met uw zorg vast met Pasen in een witte bloei. Aan de jongeren is ook gedacht zij hebben een boekje en chocolade gekregen. Omzien naar elkaar bij bijzondere gedenkdagen dat willen wij u graag laten weten zodat u kunt meeleven met een kaartje of telefoontje. De jubileumdienst op zondag 7 maart is besproken evenals de online kerkenraadsvergadering op 1 maart as.

Diaconie

Nogmaals uw aandacht voor de Spaaractie 2021 tijdens de 40 dagen tijd van de diaconie Develhof voor MercyShips. Wilt u als gemeentelid ook met ons mee sparen, dan is dat fantastisch ! Tijdens een gezinsdienst, worden ze zo mogelijk met de aanwezige kinderen "gelost" en geteld. Een vertegenwoordiger van MercyShips vertelt ons ondertussen over hun gezegende missies en ook over het nieuwe, dit jaar operationele 2^{de} schip de "Global Mercy". De voorlopige opbrengst zal daarna in de vorm van een symbolische cheque overhandigd worden is het idee..

U kunt natuurlijk ook uw steun voor dit sympathieke doel laten blijken via de diaconie rekeningnummer **NL55 INGB 0000 1931 27 van uw diaconie .**

Pastoraat

Onze pastorale medewerkers proberen zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met onze gemeenteleden. Mocht u nog niet gebeld zijn en toch behoefte hebben aan contact, schroom dan niet om zelf contact op te nemen met of uw pastorale medewerker of één van de pastorale ouderlingen. Hieronder staan hun telefoonnummers en mailadressen nog een keer weergegeven. De contactgegevens zijn:

mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com 06-411 908 11
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com 610 15 47 of 06-819 499 78
mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl 645 08 33 of 06-308 639 12

Collectes / kerkelijke bijdragen

Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat). Wilt u alstublieft blijven geven door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Kerk NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

Diaconie NL55 INGB 0000 1931 27 ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

40-dagen kalender Week 3 en 4

De 40 dagen kalender Ik ben er voor jou staat voor iedere dag het thema op de website van de Develhof. Voor week 3 en 4 (28 februari t/m 13 maart) heeft Illa Lommers ook weer een aanvulling geschreven, de 40 Dagen Schrijfkalender gemaakt. Deze treft u hieronder aan. Het is één van de manieren waarop u zich kunt voorbereiden op Pasen.

40DagenSchrijfKalender 2021
Op weg naar Pasen

Ik ben er voor jou

Barmhartigheid
komt van het Hebreeuwse réchem, moederschoot. Het gaat over de vrouwelijke kant van God.

Hoe werkt de SchrijfKalender?

- Bijna 7 weken lang
- Elke dag
- Een kleine creatieve oefening
- Met hoofd, hart en handen
- Bewust op weg naar Pasen
- Elke week staat een van de
- Werken van barmhartigheid
- Uit Mattheus 25 centraal

Wat heb je nodig?

- Schrijfpapier/schrift
- Een fijne pen
- A4 tekenpapier
- Kleurpotloden
- Fototoestel/je mobiel
- Een open mind
- Zin om je te verdiepen

De Heer uw God is genadig en liefdevol
2 Kronieken 30:9

Deze 40DagenSchrijfkalender is geschreven door Illa Wolters en wordt u gratis aangeboden.

Bron:
PKN Op weg naar Pasen - veertigdagentijdskalender 2021 'Ik ben er voor jou'

Illia Wolters
LifeCoaching

Schrijfvormen

Rondeel
Een gedichtje in 8 regels met herhaling van regels in dit schema:
regel 1
regel 2
regel 3
regel 4 - regel 1
regel 5
regel 6
regel 7 - regel 2
regel 8 - regel 1

Woordgedicht
Een gedichtje op de letters van een woord. Kijk, zo:
WOORD
W (vul hier woorden met een w in)
O (hier komen woorden met o)
O (idem)
R (woorden met een r)
D (woorden met een d)
WOORD

Mantra
Een mantra is een korte zin die je gemakkelijk kunt onthouden en herhalen. Een mantra vormt een waarde met een diepere betekenis voor jou. Een eigen geschreven mantra komt uit het hart en is waar voor jou.

Voorbede
Een voorbede is een soort gebed. Je kunt ook een dankgebed, een stil gebed of een schietgebedje hebben. Ken jij ook het Onze Vader, het gebed wat Jezus al bad?

Woordweb

Schrijf een woord in de cirkel en bedenk er verschillende woorden omheen waar het woord je aan doet denken.

Collage
Een geplakt geheel van knipsels uit o.a. tijdschriften (foto's en teksten) die samen een verhaal vertellen.

Elfje
Een gedichtje met 11 woorden in dit schema:
regel 1 - 1 woord
regel 2 - 2 woorden
regel 3 - 3 woorden
regel 4 - 4 woorden
regel 5 - 1 woord

Barmhartig werk 3: Dorst lessen
28 februari-6 maart 2021

Zondag 28 februari
Zinnige zondag
Wie dorst heeft, verlangt naar iets. Schrijf een woordgedicht op het woord 'VERLANGEN'.

Maandag 1 maart
Mantra maandag
Mozes slaat op de harde rots. Hij zorgt voor water. Laat je hart niet verharden. Schrijf een mantra voor jezelf.

Dinsdag 2 maart
Dichtbij dag
Wat kun je opleven van een ontmoeting. Wie heb je ontmoet vandaag? Leefde jij ervan op? En de ander? Schrijf 5 minuten over je ervaring.

Vrijdag 5 maart
Voorbede dag
Soms merk je dat iemand helpen niet genoeg is. Deel dan je verlangen in een gebed van 7 regels en lees het hardop voor.

Woensdag 3 maart
Wandeldag
Kijk op je wandeling (fietstocht mag ook!) eens naar het water. In Johannes 7 gaat het over 'Rivieren van levend water'. Schrijf er thuis een elfje over.

Donderdag 4 maart
Dromendag
Blader eens wat tijdschriften door en knip foto's en woorden of zinnen uit die een droom van jou uitbeelden. Plak ze in een collage.

Zaterdag 6 maart
Zwerfdag
Laat je gedachten de vrije loop. Alles wat je denkt, voelt en wilt doen is goed. Verwen je zelf vandaag en wees vriendelijke voor de ander.



Afsluiting

Ik wil deze vierde Ontmoetingsbrief van 2021 afsluiten met een gebed van Coen Wessels:

Vader in de hemel,
laat mij niet alleen
als mijn vriend mij verlaat,
als angst zich op mij stort.
Laat mij niet alleen
als ik moet sterven
Laat mij weten
dat uw hand mij niet loslaat
dat u mij opneemt in uw huis
Geef dat ik mijn weg kan gaan
zonder angst
om te verliezen wat van mij is
want ik ben van U.
En geef iedereen die mij verlaten zullen
- die mij verlaten moeten -
uw vrede.

En voor de kinderen het volgende gebed:

Liefdevolle God,
ik wijd deze 40 dagen aan U, en vraag U:
Maak mij duidelijk waar ik aan vast zit; help mij daarvan los te komen.
Maak mij duidelijk waar U mij toe roept; help mij om mij daar naartoe te wenden.
Laat Uw licht schijnen in de duisternis van onze harten
en geef nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden.
Help mij om dichter achter Jezus aan te gaan,
om te beseffen dat ik geliefd ben door U
en om deze liefde te delen met anderen.
Om Jezus wil,
amen

Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de kerkenraad,
ds. Eric Matser Metha van der Net, voorzitter

Bijlage: preek van 21 februari 2021

Preek van 21 februari 2021 door ds. Eric Matser

Noach

De afgelopen weken hebben wij regelmatig stil gestaan bij de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Vandaag op de eerste zondag in de vastentijd staan we stil bij het zondvloedverhaal. Nu gaat niet één mens kopje onder, maar de hele aarde.

Het is alsof God opnieuw wil beginnen met de mensen. Genesis 1 opnieuw.

Na die rampzalige vloed moet er als het ware weer een nieuwe schepping komen.

Het regende 40 dagen en 40 nachten op de aarde, toen werd het droog.

Noach zette na 150 dagen (gen 7:24) voet op een doorweekte aarde,

maar die aarde was een soort kerkhof. Alles wat op het droogte leefde was gestorven, behalve zij die in de ark bevonden. In de ark bevond zich als het ware heel de schepping.

Aan boord gingen mannetjes en vrouwtjes twee aan twee, waardoor heel de aarde weer bevolkt kon raken met mens en dier.

Wat dat betreft was Noach een soort tweede Adam. Zijn naam betekent zowel 'rust' als 'trooster'.

Deze naam kreeg Noach bij zijn geboorte en zijn vader Lamech zei toen:

'Deze zal ons troosten'. Deze troost is de genade van God, want als je de letters van Noach omdraait krijg je Chan, wat 'genade' betekent. In die zin is Noach als 'tweede Adam' al een voorafspiegeling van Christus Jezus.

Noach voert in een bovenmaatse doods-kist door de doodswateren. Voor de ark wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt dat woord doods-kist (tebah) betekent. Dat woord komt één keer meer voor en dat is in het rieten kistje van Mozes op de Nijl. Ook dan wordt het woord tebah gebruikt. In beide verhalen is dit het middel tot verlossing.

Mozes redt uiteindelijk heel het volk van Israël. En bij Noach wordt heel de schepping door de dood heen gered. Is dat ook niet het ultieme doel van Pasen?, dat heel de schepping van de dood wordt gered door het verlossingswerk van Jezus Christus onze Messias?

Alléén duurt het allemaal zo lang. Waarom heeft God daar zoveel tijd voor nodig?

We leven nu zo'n 2000 jaar na de dood en opstanding van onze Messias en we zien dat de dood als nooit te voren vele slachtoffers maakt. Alléén al aan corona zijn er wereldwijd al meer dan 1,8 miljoen doden geregistreerd en het eind is nog lang niet in zicht. Hoezo 'de dood' overwonnen? We zien er nog niets van.

Het liefst zouden wij in één keer het kwaad in één grote beweging wegvagen.

In één keer heel de wereld coronavrij, wie wil dat nu niet? Alléén het moeilijke is dat dit kwaad, deze virus zo ongrijpbaar is. Wie is er verantwoordelijk voor deze ellende?

Trump zei dat het virus uit een Chinees lab kwam, wat overigens nooit bewezen is.

Maar het is zo lekker makkelijk om een schuldige aan te wijzen voor de ellende die ons overkomt.

Dat is gebeurd bij Saddam Hoessein. In maart 2003 viel een coalitie van landen onder leiding van de VS en het VK Irak binnen om Hoessein af te zetten, de bezem erdoor, de vlam erin, weg ermee. Hij vormde 'de as van het kwaad'

Of denkt u nog eens terug aan de 'Arabische lente' een woord dat achteraf te haastig gekozen bleek. Het afzetten van president Mohamed Morsi heeft uiteindelijk de Arabische wereld géén vrijheid gebracht. Op 3 juli 2013 werd Morsi afgezet door het leger nadat miljoenen mensen de straat op waren gegaan om zijn aftreden te eisen. Maar per saldo heeft het niets opgelost.

Ook Noach en zijn familie brachten alle problemen van de vorige wereld mee naar 'de nieuwe, schoongewassen wereld'.

Hoe herkenbaar zijn deze voorbeelden niet voor ons?

Hoe vaak denk je niet dat onze problemen opgelost zouden zijn als anderen / tegenstanders tot zwijgen gebracht konden worden, als er alleen weldenkende mensen zoals jijzelf er zouden zijn, als alle raddraaiers van deze wereld uitgeschakeld zouden worden.

Was dat ook niet het idee van Hitler? Een wereld zonder joden zou toch veel beter zijn?

'Ein Volk, ein Reich, ein Führer'

We verwerpen nu met kracht elk idee van etnische zuivering of genocide, en terecht – maar wees eens eerlijk sluit het ook niet aan bij een hartstocht die we allemaal kennen?

Volgens de onlangs overleden opperrabbin Jonathan Sacks was de zondvloed een experiment dat God nodig had om tot de slotsom te komen dat zo'n zuivering voortaan geen optie meer was. Er staat letterlijk: 'God kreeg berouw over wat Hij gedaan had...het bedroefde Zijn hart' (6:6)

Vandaar dat God dan ook zegt: dit nooit meer. En Hij zegt: Ik richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid.

Met als teken de regenboog, 'de boog in de wolken'. En weet u wat ik dan zo mooi vind is dat er niet staat: 'als jullie mensen die regenboog zien, moeten jullie aan Mijn verbond met jullie denken', nee, er staat: Wanneer de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken.

Met alle respect gesproken, God zelf heeft zelf die regenboog nodig om zich Zijn belofte aan ons, mensen, te herinneren. Maar hoe dan wel?

Hoe kan God deze wereld dan wel redden? Blijkbaar niet door een zondvloed of wat in veel eindtijdivisies naar voren komt om de aarde maar te vernietigen en een nieuwe aarde te maken.

Hoe dan wel?

Door de weg die Jezus voor ons gegaan is.

Die weg die tot een climax kwam in de 40-dagen voor Zijn dood en opstanding.

Nu geen 40 dagen en nachten regenwater, maar tranen.

- Tranen om wat mensen elkaar aandoen.
- Tranen om hoe wij met Gods natuur, Zijn schepping omgaan.
- Tranen om de doden.....

Maar de dood zal worden overwonnen, na die 40-dagen.

Volgens 1 Petrus (3,19-20) worden zelfs de doden van de zondvloed alsnog betrokken in de bevrijding die Jezus brengt: Hij daalt tot hen af en spreekt hen aan.

Dat Jezus zelfs tot over de doodsgrens heen bevrijding brengt is pas echt Pasen!

De weg van Jezus is, als oplossing voor het kwaad in de wereld, volstrekt tegengesteld aan de zondvloed. De zuivering wordt niet van buitenaf voltrokken, maar van binnenuit.

Ze komt niet als een vloed, maar als een kiem.

In Jezus gaat de Eeuwige niet óver alles heen, maar dóór alles heen.

Als belichaming van Gods betrokkenheid zal Jezus de mensen vasthouden, ja zelfs over dood en graf heen.

Die weg die Jezus gaat heeft meer tijd nodig, en een heel andere instelling, dan de grote wasbeurt van de zondvloed. Daar vraagt 'het koninkrijk van God' ook begrip voor:

Wij, de volgelingen van Jezus, zullen zoals Jezus dragers van zijn liefde en trouw moeten zijn.

Wij, zullen door alle kwaad en lijden van de wereld heen moeten gaan, maar wel met de opdracht iedereen die op ons pad komt aan te raken met Gods goedheid.

Wij worden opgeroepen om door woord en daad te laten weten dat het laatste woord niet is aan Saddam Hoessein of aan Mohamed Morsi of aan Adolf Hitler of welke wereldse dictator dan ook, het laatste woord is aan God zelf die door Jezus Christus heeft laten zien dat zelfs de dood is overwonnen. Niet voor niets dreef er een grote doodskest, een ark, op de wateren van de dood, als teken dat wij mensen uiteindelijk gered worden van de dood, uit genade!

Als we in dat kader de korte lezing over Jezus lezen, horen wij Gods stem die uit de hemel riep: 'Jij bent mijn Zoon, de geliefde; in jou heb Ik mijn welbehagen. Deze Zoon is daadwerkelijk 'de 2e Adam'. In Hem zullen wij allen gered worden.

God ziet af van de vernietiging van de aarde door een zondvloed of wat dan ook. Hij dompelt zich in Zijn geliefde Zoon Jezus Christus onder in ons bestaan.

De Geest die op Hem was is ook ons deel geworden.
En ook wij verkeren nog in de woestijn van deze wereld,
met alle zorgen en problemen die dat met zich mee brengt.
Ook wij zien nog 'leeuwen en beren' op onze weg.
Maar we mogen weten dat wij niet alléén zijn in de woestijn.
Engelen, boden van God, zullen ook ons dienen.
Mensen vervult van Gods Geest zorgen ervoor dat wij het vol kunnen houden.
Totdat de tijd is vervuld is en God uiteindelijk alles in allen zal zijn.

De vervulling daarvan, het aanbreken van het Koninkrijk van God is met de komst van Jezus nabijgekomen.
Zijn Koninkrijk komt niet van buitenaf met kracht en geweld,
niet met een zondvloed of welke vloed dan ook,
maar van binnenuit met liefde en passie.

Het centrale thema van het Paasproject van de kindernevendienst is dit jaar dan ook 'levensweg'.
Doet u mee?
Om dit evangelie van liefde en geduld, deze blijde boodschap, gestalte te geven door Jezus navolger te zijn en samen met Hem God lief te hebben en de naasten als uzelf.
Want zegt Jezus "in zoverre jij dit aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, heb je het Mij gedaan"
Amen